

# Old Memories “ de Bergen”

## “ De Karseboom” Grote Berg 10

*Donateur: Elly Giesbers.*

Enkele jaren geleden kreeg ik deze mooie foto's al eens gestuurd door Elly Giesbers.



Links van de Karseboom zat Varkensslagerij Jos van Amelsfoort en rechts drogerij van Gompel en een winkel voor horeca keukens en koks gereedschap.



1950 @donateur Elly Giesbers.



1950 @donateur Elly Giesbers.

“de Karseboom” gaat veranderen in " Ons Mam". Er komen andere eigenaren. Nu maar hopen dat we er als Bergenbuurt bewoners er ons net zo thuis voelen als bij " Ons Mam". Inmiddels is het weer de Karseboom geworden. Na het sluiten van het cafe weet ik dat mijn moeder daar ook heeft mee geholpen met de dames van de tekenclub. Deze stond onderleiding van Matty Christensen. Een gezamenlijke activiteit tuin op knappen etc. Wat ik me er van herinner is dat de schilderclub mooi werk maakten. Elke vrijdag middag waren ze te vinden in het pand van het oude Eindhovens Dagblad a/d Kleine Berg / Keizersgracht 2.



### **Nieuwe aanvulling.**

Afgelopen week kreeg ik van Elly een paar hele leuke aanvullende foto's . Misschien heb je nog aanvullingen hierop of sta je er zelf ook nog op. Wij zijn benieuwd naar jullie herinneringen.

### **Was jij ook bij dit feest?**

Hier heb ik nog wat oude foto's. 1 augustus 1963.

Mijn ouders zijn hier 25 jaar getrouwd, 25 jaar in de Karseboom en mijn vader werd 50. “De Karseboom” was toen het huisadres van voetbal vereniging EVV. Daar heeft mijn vader zelf bij gevoetbald. Hij werd door EVV naar Eindhoven gehaald vanuit Vitesse. Hij en ons mam woonde destijds in Gennep. Hij heeft ook veel voor EVV betekend. Vandaar dit bootje door de stad.



## *Wie kent Ome Piet nog?*

Hij was hoofd van de Politie in Eindhoven



©donateur Elly Giesbers.



**Hier onder kan jouw aanvullende info staan.**

oudeindhoven@Gmail.com





©©z11made.nl/de-bergen 2005